

Bomarsunds fästning

Efter Finska kriget 1808-1809 blev Finland och därmed också Åland en del av Ryssland. Militärt blev Åland mycket viktigt för Ryssland för att öarna utgjorde Rysslands västligaste utpost. Därför var det viktigt att befästa Åland, alltså bygga försvarsanläggningar, och ryssarna började planera en fästning med namnet Bomarsund på Åland.

Byggnadsarbetet påbörjades på 1830-talet. Planerna var stora. Fästningen skulle bestå av en stor rund mur i två våningar med plats för tiotals kanoner. Därtill skulle fästningen ha flera torn och utrymme för ett bostadsområde. Redan under byggnadsarbetets gång började ett litet stadsliknande samhälle ta form. På området bodde över 2000 personer, ryska och finska militärer, byggarbetare, tjänstemän och fångar som arbetade på bygget. På fästningsområdet fanns också skola, post och butiker.

Byggandet av fästningen fick ett tragiskt slut då Krimkriget bröt ut år 1853. Storbritannien och Frankrike beslutade sig för att anfälla Ryssland sjövägen. Den fransk-brittiska flottan anlände till Östersjön år 1854 med planer på att anfälla Sankt Petersburg men först skulle man förbi Bomarsund. Fästningen var inte ens halvfärdig när de brittiska och franska skeppen anlände. Cirka 12 000 brittiska och franska soldater anföll fästningen. Soldaterna på Bomarsund kapitulerade efter några dagar. Britterna och fransmännen sprängde fästningen i bitar och idag finns bara delar av murarna kvar.

Efter Krimkriget blev Åland demilitariserat vilket betyder att militära styrkor är förbjudna på Åland. Bomarsunds fästning är idag en av Ålands viktigaste historiska sevärdheter och ett populärt utflyktsmål.

