

Jag heter Linda Karlsson jag är modedesigner, jag är 40 år gammal och jag är född i Danmark.

Jag heter Zandra Lundberg jag är 33 år gammal. Jag kommer från Åland, jag är född på Åland, jag bor på Åland. Jag driver ett företag som heter Zandras yoga.

Jag heter Linus Aldeborg jag är 20 år gammal. Jag är född i Sverige men jag har bott på Åland sedan jag var 1, så är från Åland egentligen.

Ja, mitt namn är Jack Mattson och jag är född och uppvuxen på Åland. Jag är 28 år gammal och jag är egentligen i grunden verkstadsmekaniker men nu studerar jag på fulltid företagsekonomi på högskolan här på Åland.

Jag heter Mohamad Alzein och jag kommer från Syrien. Jag är född i Aleppo i Syrien och jag är 34 år gammal.

Hej, jag heter Norah Lång jag är 22 år gammal och kommer från Åland. Jag håller på med skrivandet, journalistik, kultur och media.

Jag pratar svenska, eftersom det är det som jag är född med, det är det min mamma och pappa och alla runtomkring mig har pratat. Jag har läst finska i skolan, jag har läst finska i 10 år och jag kan fortfarande knappt sätta ihop en mening, tyvärr. Jag har läst tyska i skolan, jag förstår lite tyska. Engelska så tycker jag att jag är bra på, och sen pratar jag och förstår också indonesiska på en ganska basic nivå.

Jag pratar svenska som modersmål, sen pratar jag engelska flytande, kan behjälplig finska och pyttelite franska.

Ja-a, dom språk jag talar är väl egentligen svenska och engelska, jag är nog väldigt dålig på finska trots att min mamma kan flytande finska, men hon brydde sig inte om att lära mig det.



Jag har familj på Åland, det är min fru och mina fyra döttrar och jag har släktingar i Turkiet och dom är mina bröder och lite av mina kusiner också och ändå också vi har släktingar i Syrien, i hemlandet.

Jag har bott i på Åland då, såklart, i Åbo, jag har bott i Sverige på olika ställen, jag har bott i Storbritannien på olika ställen och i Lissabon i Portugal.

Jag har vuxit upp på Åland, sen har jag studerat i Jakobstad i Finland och därefter i London har jag gått i modedesignet och sedan flyttade jag tillbaks till Åland.

För mig är Åland lugn, möjligheter och rötter skulle jag säga.

Lugn, natur. Arbetsro kanske.

Tryggt, trivsamt och centralt kanske.

Vi säger så: trygghet, frihet och lugnt.

Det bästa med att det är så litet är att allting finns så nära det tar inte länge att åka någonstans och hämta någonting eller träffa dina vänner och släkt. Och jättenära till naturen och havet förstås.

Det bästa med Åland är att det är få distractions eller distraheringar här, vissa ser det som en fördel, vissa ser det som en nackdel, jag ser det ändå mest som en fördel för att det är lätt och fokusera eftersom det inte är så stort. Det är ganska lugnt här så du kan liksom fokusera på det du vill göra.

Egensinne, ja, det låter som att man är lite unik och tänker på ett eget sätt och är sig själv så att säga, man är sin egen person.



Egensinne för mig så betyder att på Åland så finns det väldigt stor möjlighet att plocka fram sin unika egenhet eller personlighet. Det är ingenting som vi på något vis behöver dölja utan snarare tvärtom. Jag upplever att det uppmuntras att vi är väldigt nischade på någon specifik sak eller att vi lever ut vår excentriska personlighet eller att vi kan ha också väldigt smala intressen som ändå får plats i vårt samhälle.

Egensinne och särskilt det åländska egensinnet för mig så det är att vi sen urminnes tider har bott på en ö och det betyder att vi behöver alltid att ha flera ben att stå på. Du behöver ha en bred kunskap för att klara dig och den önskan, att ha en bred kunskap, den sitter kvar i själen. Så är det så att du saknar någonting, du får inte tag på det, då bygger du det själv. Det är liksom så lätt för ålänningar att se möjligheter istället för problem.

Egensinne för mig betyder att följa det man tror på, det vad man vill göra, det man är passionerad kring, trots att man kommer från kanske en marginaliserad plats. Man kommer från en plats där inte alla möjligheter man skulle vilja att fanns finns och kanske också trots att man är ung eller på annat sätt liksom inte har en lång erfarenhet av ett område till exempel. Så ja tror att egensinne för mig är väldigt mycket kopplat till att liksom ta den platsen som man förtjänar på ett sätt och att veta sitt värde.

