

Hej! Så jag bor på Ekerö, vilket ligger utanför Stockholm och det ligger i Svealand. Mälaren, som är en av Sveriges största sjöar omger Ekerö, så det finns väldigt mycket vatten runtomkring i Ekerö. Det finns även mycket skog, mycket åkrar, gårdar, odlingar och hästar faktiskt.

Det finns runt omkring 28 000 människor som bor här och det är väldigt vackert, tycker många människor. Samtidigt så ligger det relativt nära Stockholms stad och därför är det väldigt populärt för många människor att bo här ute. Man får liksom båda delarna, både stad nära men ändå bo ute på landet. Agneta Fältskog till exempel som var i ABBA bor här och även Lykke Li som är en sångare bor här ute på Ekerö.

Det som jag tycker är väldigt häftigt med Ekerö är att vi har väldigt mycket gamla fornminnen från vikingatiden här. Det finns till exempel väldigt många runstenar som du kan se bara när du åker förbi med bil och även två väldigt stora världsarv som är med i UNESCO:s världsarvslista, vilket är en stor grej. Det är dels Birka och Hovgården. Hovgården ligger lite längre ut på Ekerö och Birka är en ö utanför Ekerö. Du kan se den faktiskt här. Där är Björkö och på andra sidan av Björkön så ligger Birka som man brukar säga är Sveriges största stad, eller första stad, menar jag som var en stor handelsplats och även människor bodde där. Man tror att det var sveakungen som sa att: ”ja men vi borde skapa en stad här och en handelsplats” som själv bodde då på hovgården. Man kan hitta så extremt mycket bevis och det är många arkeologer som fortfarande hittar nya saker och gamla kvarlevor från den tiden. Det är därför så himla viktigt att vi bevarar och tar hand om det här. Det är så häftigt att kunna ta reda på saker från den tiden och det är så häftigt att bara jag bor granne med denna, det känns fantastiskt.

Jag kan verkligen rekommendera att åka till Birka på sommaren, det brukar gå båtar här över Björköfjärden till Birka och det finns jätte många roliga aktiviteter att göra där, som att gå på det där fina museet som finns där, som att gå på restaurangen eller framför allt att besöka vikingabyn som de har byggt upp. Den är liksom en by, så som de bodde förr i tiden, och det finns människor som går runt klädda som vikingar, som har aktiviteter, som en smed, eller någon som syr kläder, eller så vidare. Det är väldigt roligt för hela familjen att åka dit och ser hur de bodde och man kan se båtarna och så vidare. Så det är väldigt roligt.

Jag kan generellt bara rekommendera att se Stockholms skärgård och det är verkligen på sommaren som man får se hur fint det är på Ekerö, för det är då allting blommar, precis som i alla Evert Taube låtar som man får höra om. Så det är någonting jag verkligen rekommenderar.

Hej då!