

Hej hej!

Mitt namn är Lava och jag är 19 år gammal och jag kommer från Ekerö.

Ekerö ligger en bit utanför Stockholm och jag bor ute på landsbygden.

Jag bor i ett hus ute på landet som ligger vid en liten grusväg nära Mälaren som jag sitter vid just nu. Så här ser det ut. Väldigt drömmigt ställe jag är på just nu. Jag älskar verkligen det här stället med hela mitt hjärta.

Jag är uppväxt här ända sedan jag var liten, så jag har väldigt mycket minne vid den här platsen. Jag kan se mig själv springa runt här som ett litet barn som knappt kunde stå tills att jag tog hit min första pojkvän, helt enkelt alla olika delar av mig själv finns här. Därför ligger den väldigt nära mig, den här platsen.

Mälaren, som jag sitter vid just nu, är en av Sveriges största sjöar, som sitter ihop med Östersjön, så man kan slussas ut här till havet, vilket är någonting som jag och min familj har gjort tidigare då vi har en liten segelbåt, och det är ju väldigt mysigt.

Andra människor än jag, som brukar vara här, är vindsurfare. För att det är väldigt öppet här, som ni kan se. När det blåser från det hållet, så bildas det väldigt härliga vågor och härliga vindar, så det är många vindsurfare som brukar komma hit och njuta av vattnet.

På sommaren, nej, nu säger jag fel. På vintern, så brukar ibland, eller isen brukade lägga sig här. Det var väldigt roligt för då kunde man åka längdskridskor på isen, flera kilometer av bara åka, åka åka, och det var jättehärligt. Det är många som brukar göra det runt i Stockholmsområdet och det var faktiskt så som mina föräldrar möttes.

För mig personligen så skulle jag säga att det är väldigt viktigt att vara nära naturen, för det är verkligen här som jag kan känna att jag får vara mig själv, precis så som jag är, och

jag får skrika och sjunga och låta och bara släppa ut allting som jag har. Det är väldigt viktigt för mig. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att kunna bo i en lägenhet om jag fick välja för att det är så otroligt viktigt för mig, och jag tror för många människor, att kunna komma direkt ut till naturen och inte möta en massa människor. Bara rakt upp och se solen så här som jag gör. Jag är väldigt tacksam över att få ha den chansen. Det är väl det som jag vill säga egentligen om Ekerö och lite om mig också.

Ni får ha det så bra, hejdå!