

Hej igen! Den här gången tänkte jag berätta lite om hur en vanlig dag i mitt liv ser ut. För tillfället så studerar jag en lingvistikkurs på högskolan. Den är en distanskurs så jag kan vara hemma hela tiden, vilket är rätt så skönt. Jag har studerat liknande kurser innan för att...Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är jag vill utbilda mig till och vad jag vill jobba med. Jag har funderat lite på att bli språklärare men vi får se.

När jag gick i gymnasiet så gick jag humanistiska programmet med inriktning kultur och då fick jag läsa kurser som psykologi, språk, litteratur, filosofi, kulturuttryck... Ja, en massa roliga, kreativa ämnen. Så det känns ändå som att jag kommer att hamna där inom någonstans, med vad jag väljer att utbilda mig till sedan, så småningom.

Men ja, i alla fall... En vanlig dag i mitt liv ser ut lite så som att jag vaknar vid halv sju, och sedan så siktar jag på att gå upp en timme senare, men det är inte alltid jätte... eller så att sängen är ju väldigt skön på morgonen, det är väldigt varmt och gosigt. Men ja, sedan när jag väl har tagit mig upp så brukar jag fixa lite frukost och göra mig en kopp te. Sedan så tar jag det lugnt ett litet tag innan det är dags att göra sig i ordning och börja plugga för dagen.

Sedan brukar jag försöka börja plugga vid ungefär 10, absolut senast, och fortsätta med det fram till lunch, vid 12 ungefär. Och då ibland brukar jag också passa på och gå på en promenad för då jag suttit stilla så länge så då är det rätt skönt och bara komma ut och andas lite. Och sen när jag har gjort det så brukar det bli lite plugg till fram till ungefär klockan tre för då brukar jag villa fika lite. Då börjar energin försvinna lite grann.

Och sen vet ni, det beror lite från dag till dag om jag har mer arbete att göra den dagen, för ofta brukar jag sluta plugga efter fiket. Dels för att jag är lat och dels för att ibland behöver jag inte. Men ja, och sen brukar jag bara baka lite, eller läsa en bok, eller kolla på serier, eller lite så. Och sedan på kvällarna brukar jag äta kvällsmat med mina föräldrar, och sen brukar jag... vi samtala med min pojkvän lite och se hur hans dagar har varit och så.

Så ja, nämen, det är egentligen allt jag gör på en dag. Det är inte jättemycket, men jag är ändå rätt nöjd, så ja, det var allt för nu, vi ses!