

Hej igen! Jag tänkte att det skulle vara lite roligt att berätta mer om min hemstad. Nu är det visserligen inte en stad utan en by, men du förstår vad jag menar. Som jag nämnde i första videon så bor jag i Vinslöv som är en liten by i nordöstra Skåne. Vinslöv omringas i princip helt av åkermark och annan platt natur, men man kan ju inte riktigt förvänta sig något annat, jag bor ju ändå i Skåne och Skåne är väldigt känt av att vara platt. Det bor ungefär 4000 personer här i byn och mitt i byn har vi ett tåg och en tågstation. Nu råkar jag bo väldigt nära tågstationen, så skulle det mullra helt plötsligt när jag pratar med dig, så är det för att tåget swishar förbi. Det här dock väldigt behändigt att ha en tågstation så nära, för att man kan väldigt lätt ta sig till den närmaste stad. Och en annan grej som vi har i byn är att vi fyra till fem pizzerior, så skulle ni bli hungriga så är det inte något problem. Det känns som att det är rätt så många pizzerior för en så liten by, men ja.. Det är väl bra, antar jag.

Vinslöv var från början ett stationssamhälle som bildades 1865 i samband med att järnvägen byggdes. Det fanns en massa verksamhet här och än idag finns byggnaderna kvar, inte alla, men några av dem. Vi har haft till exempel en smedja, och sedan så har vi en hembysgård som heter Västergårda. Hembysgården ligger nere vid Vinslövsjön som är en insjö med ett väldigt mysigt promenadstråk att åka runt. Hela den delen av byn är egentligen väldigt mysig och det råkar vara där byn håller sitt valborgsfirande, så det är alltid härligt.

Vinslöv är relativt okänt, men den har faktiskt lite status i Sverige för att det gjordes en tv-dokument här i slutet av 90-talet och sedan igen 2009 som heter *Plötsligt Vinslöv*. Så det är egentligen där byn fick sin uppmärksamhet ifrån och den här DVD utgåvan av den här dokumentären var en av SVT:s bäst säljande film under 2009, så det är rätt fräckt ändå. Så på grund av det har dokumentären fått lite av en kultstatus här i Sverige och ibland kommer det turister hit för att kolla på en bänk som har en betydande del i den

här dokumentären. Utöver Holgers bänk då så finns det inte jätte många sevärdheter i Vinslöv bortsett från några skulpturer lite här och var.

Trots att byn är så liten och okänd så är det en väldigt mysig plats att växa upp på. Jag vet inte om jag har någon särskild favoritplats men jag har spenderat rätt mycket tid på biblioteket så biblioteket har ändå en särskild plats i mitt hjärta. Jag tycker också om att åka ut till bokskogarna som finns här omkring de har en viss lugn i sig som inte riktigt går att beskriva men det är väldigt härligt.

Men ja, jag tror att det var allt, så jag hoppas du tyckte om att få en liten inblick av hur livet är i en liten by i Norra Skåne. Hej då!