

Hej! Mitt namn är Sofia och jag är 20 år gammal. Jag är född och uppvuxen i kommunen Sollentuna. Min mamma kommer från Jväs kylä och min pappa är från Stockholm, så jag är alltså sverigefinne.

Sollentuna ligger strax norr om Stockholm, det tar ungefär 20 minuter med bil till Stockholm city, och ligger alltså i landskapet Uppland. I Sollentuna bor det nästan 74 000 personer och har en yta på ungefär 58 kvadratkilometer.

I Sollentuna pratar man väldigt likt som man pratar i Stockholm, så du har kanske redan hört min dialekt om du har hört någon från Stockholm. Jag tycker inte själv att jag pratar på något speciellt sätt, men jag tror att folk som kommer från ett annat ställe i Sverige kanske tycker att jag pratar lite mera nasalt eller säger mina i:n lite mer, ja, nasalt helt enkelt. Stockholmare från den äldre generationen, tror jag man hör på deras ä:n, att istället för att säga till exempel "välkommen", med ett öppet ä, så säger man det mer som ett e, som "velkommen", typ. Men jag hör inte riktigt det i min generation.

Lite mer om mig. Jag är en väldigt kreativ person, musik och skrivandet har alltid varit mitt sätt att uttrycka mig på. Jag skriver egen musik och poesi, och spelar piano och sjunger. Jag har under många år gått på skolor med olika kreativa inriktningar, det har varit klassisk körsång, musikal med teater, dans och sång. Nu senast singer/songwriter linjen på gymnasiet. Annars spenderar jag mycket tid i skogen och jag gillar också att gymma och träna. För att må som allra bäst älskar jag att yoga, meditera, egna mig åt hudvård med olika ansiktsmasker och att basta såklart.

Tack för mig!