

Just nu jobbar jag heltid på ett ställe som heter Thelins konditori. Jag jobbar som barista och konditoribiträde, det betyder alltså att jag tar emot en massa kunder, tar hand om kassan, gör olika sorts espressokaffe och säljer bröd, bullar och tårtor. På många sätt är jag alltså ansiktet utåt för konditoriet. Utöver det jobbar jag även som pianolärare en förmiddag i veckan. Jag har 12 elever i åldrarna 6–9 och tar emot eleverna individuellt. Jag trivs väldigt bra med det jobbet, eftersom jag gillar både barn och musik och pianolektionerna är en höjdpunkt i veckan då barnen alltid ger mig energi och det är sällan man har tråkigt på den arbetsplatsen.

Min fritid går åt mycket till att vila och återhämta mig, eftersom jag oftast är väldigt trött efter jobbet. Det gör jag genom att träna, kolla på serier, vara med min pojkvän, familj och vänner. Jag gillar att unna mig själv god mat, lugna promenader i skogen och hemmaspa någon gång i veckan så där.

Jag jobbar för att spara pengar till en längre resa till San Diego. Trots att Sollentuna är en väldigt fin plats, så vill jag gärna testa hur livet kan se ut på annat håll i världen. Jag ska åka dit för fyra månader för att plugga engelska, men såklart också för att utforska staden och för att utmana mig själv väldigt mycket. Efter det är planen dock att återvända till Sverige, men då till Lund, en stad som ligger nere i Skåne, alltså ungefär sex till sju timmar från Stockholm. Där vill jag plugga till psykolog eller socionom på Lunds universitet, beroende på lite vilket program jag kommer in på, det är nämligen en väldigt hög konkurrens på Lunds universitet. Jag har tidigare pluggat en kurs i kriminologi och en kurs i social antropologi på Stockholms universitet, men jag trivdes inte så bra med studentlivet och ville testa en annan svensk stad. Jag är väldigt

intresserad av det mänskliga beteendet och gruppsykologi och vill i framtiden jobba med något där jag kan hjälpa andra människor.