

Nu lite mer om min hemstad och mitt alldeles egna smultronställe. Sollentuna har rikligt med natur, det ryms hela fyra naturreservat här. Dess är Törnskogen, som är en av Upplands största naturreservat, Järvafältet, som sträcker sig över många olika kommuner, Rösjöskogen och Tegelhagen. Det finns även gott om sjöar, där man kan bada om somrarna och åka skridsko på om vintrarna, om vi nu får så stabila isar, det vill säga.

I koppling till Järvafältet finns det en bondgård som heter Bögsgård, där finns det gott om djur, till exempel hästar, kor, grisar och getter. Om somrarna finns det även väldigt ett väldigt fint fält med solrosor. Gården är öppen för allmänheten, och det är ett populärt resmål speciellt för barnfamiljer, då dom som jobbar på gården har visningar och berättar om hur man ska bete sig med djur. Förutom det finns det ett rikt sportliv då vi har en stor idrottsarena som heter Sollentunavallen. Här kan man träna friidrott, fotboll, hockey och konståkning. Det här är ett ställe som andra kanske känner till, då det är många friidrottskändisar som startade sin karriär på Sollentunavallen och Turebergs friidrottsförening. Det anordnas även större tävlingar och cuper här för juniorer.

Ett stenkast härifrån hittar man Arena satelliten, som är ett kulturcentrum för ungdomar. Där kan man som ungdom få stöd, möjligheter och resurser att själv starta ett projekt, till exempel så kan man sätta upp en pjäs, spela in en låt i studio eller starta en politisk organisation. I den här byggnaden finns också en stor sporthall där Sollentunas gymnaster, basketlag och handbollslag tränar. Här har jag själv medverkat i en grupp som heter Sollentuna ungdomsråd och fungerat som en mellanhand mellan ungdomar och politiker i kommunen.

Mitt alldeles egna smultronställe i Sollentuna är Edsviken. Runt Edsviken löper en väldigt fin strandpromenad och på en kulle står Edsbergs slott. Därifrån är det en extremt fin utsikt över Edsviken och en del av Sollentuna, som är som absolut finast på sommaren

då man kan se solnedgången om man har lite tur. Byggnaderna bredvid slottet brukade vara bara lador till slottet men idag finns där en gelatobar som säljer hemgjord glass och är väldigt, väldigt populär. Det brukade finnas ett konstgalleri som är nu ersatt med en konstskola, och det är inte en illaplacering för en skola om jag säger som så.

Edsviken är ett ställe som jag besöker minst en gång i veckan då den ligger på vägen när jag går från Sollentuna station hem, och det får mig att alltid bli lite lugn och gå ner i varv. Jag tycker att Sollentuna är en bra mix av miljö och natur och kultur och konst. Det ligger även på ett bekvämt avstånd från storstaden så det finns alltid saker att hitta på.

Tack för mig, hejdå!