

Hej igen!

Nu ska jag berätta lite grann om min stad, det vill säga Lund. Till och börja med så har Lund ungefär 95 000 invånare i staden och av dem är ungefär 44 000 studenter. Om jag minns rätt så är uppemot 50 000 anknutna till universitetet så Lund är en stad som är starkt präglad av sitt universitet. Det kan man se genom att det finns många så kallade nationer som är som klubbar för studenter som anordnar fester, middagar och liknande.

Det är även väldigt vanligt i Lund med cyklar. När människor ska någonstans i Lund så cyklar dom vanligtvis eftersom det inte tar så lång tid att komma från ena ändan till den andra med cykel.

Lund är även starkt präglad av *nollning*, som är en tradition studenter har för att välkomna nya studenter. Det var jag med på för ungefär ett år sen i augusti när jag började på LTH. Det är också ett stort firande kring Valborg, en högtid i Sverige som sker 30 april för att välkomna våren där bland annat en känd studentkår i Lund sjunger.

I Lund finns även mycket forsknings- och teknikföretag eftersom att det finns ett väldigt framstående universitet här. Själva staden är en blandning av gammalt och nytt. Det finns moderna byggnader som liknar skyskrapor och så finns det gamla kvarter med kullerstensgator, vilket innebär att gatorna är gjorda av stenar helt enkelt, mer eller mindre.

Lund är omgiven av en slätt vilket innebär att det är planmark och i huvudsak gräsåkrar. Jag bor själv ute på slätten på ett ställe som heter stora Råby som jag har skickat en bild på.

När det gäller Lunds historia så är en av dom mest historiska byggnaderna i Lund dess domkyrka som jag också skickat en bild på. Den byggdes på 1100-talet. Som jag tidigare nämnt är Lund präglad av sitt universitet som är ett av Sveriges äldsta. Det grundades 1666 av Sveriges kung Carl XI, om jag minns rätt. Lund har varit svenskt sedan 1700-talet, innan dess tillhörde det växelvis Sverige och Danmark.

Nu tänkte jag visa er mitt favoritställe och jag sitter där faktiskt just nu. Här har vi en fin skulptur. På den här gräsmattan brukar jag ibland sitta och äta med mina kurskamrater mellan föreläsningar och liknande på universitetet. Bakom mig här ser ni den byggnaden där jag spenderar mesta tiden om jag har föreläsningar även om jag i huvudsak är på distans. Bakom mig, även om ni kanske inte ser det, så finns det en sjö som kallas för sjön och en ö som kallas för ön, vilket är lite kul.

Ha det bra!