

## **Snabbvisit i Sverige, avsnitt 1: Folke Bernadottes bro**

**Det här är Svenska nu och en snabbvisit i Sverige. Jasmin Lindberg, vad vill du visa oss?**

– Ja, just nu står jag på Folke Bernadottes bro som sträcker sig över Djurgårdsbrunnsviken här i Stockholm alltså.

Det var under hösten 2018 som byggandet av den här bron startade, så den är relativt ny, och den 17 september året därpå invigdes den av kungen och drottningen.

Och namnet på bron, kanske ni också undrar, varför heter den Folke Bernadotte? Jo för att den är gjord till minne av greve Folke Bernadotte som utsågs till FN:s förste medlare efter andra världskriget.

Och precis här vid bron står också en skulptur som föreställer Folke Bernadotte. Han ser lite arg ut.

Och det jag kan säga om bron är att den är hela 80 meter lång, den är gjord i både trä och lite silver... stål, den ser väldigt modern och stilig ut.

**Okej Jasmin, men om jag skulle gå över bron var hamnar jag då?**

– Ja, alltså, var du hamnar beror såklart på vilket håll du kommer från, men... den här bron ligger väldigt nära djurparken Skansen, Gröna Lund som enligt mig är en av Sveriges roligaste nöjesparker och här i närheten ligger också en hel del spännande museer som Wasamuseet, Nordiska museet och Abbamuseet. Och ett tips till som jag kan ge är att man också kan gå en historisk promenad här genom att ladda ner appen Kungliga promenader. Den appen är gratis och guidar dig genom Djurgården och påminner om platserna och den kungliga historien bakom dem.

**Man kan titta på bilder av Folke Bernadottes bro på Svenska nu:s facebookside. Tack Jasmin, vi avslutar vår snabbvisit i Sverige med dagens svenska ljud: en påse gott och blandat.**