



# HÅLL KOLL

AKTUALITETER PÅ SVENSKA

## Tacofredag

Åh, äntligen fredag! Dags för pizza, eller? Här i Finland har många som tradition att äta pizza på fredag, men om du är svensk är det inte pizza utan tacos som gäller. Traditionen med att äta tacos på en fredag är ett väletablerat fenomen i dagens Sverige och har fått namnet "tacofredag" i folkmun. Tacofredag har blivit en nästan lika omtyckt tradition som fredagsmys, alltså en fredagskväll framför teven med en godis- eller popcornskål i famnen.

Men varifrån härstammar traditionen och varför är det just tacos som svenskarna äter på fredagarna? Allt började när varumärket Santa Maria lanserade en rad texmex-produkter på svenska marknaden under början av 1990-talet. Genom effektiv marknadsföring introducerades den mexikanskt inspirerade maten i Sverige. Det dröjde ändå till början av 2000-talet innan tacos fick sitt stora genomslag i de svenska hemmen. Segertåget har fortsatt sedan dess och i dag uppskattar man att det är svenskarna och norrmännen som delar första platsen i tävlingen om vem som äter mest tacos i Europa. Ja – den goda idén att äta tacos på fredagarna har också anammats av norrmännen.

Vad sätter svenskarna då i sina tacos, i landet som är känd för milda smaker och brunsås? De populäraste ingredienserna verkar vara kryddig köttfärs eller veggofärs kombinerat med sallat, grönsaker, crème fraiche, salsa och guacamole. Ingredienserna fyller man i en mjuk tortilla eller ett hårt tacoskal. Men påhittiga som svenskarna är har det texmexkära folket också kommit på nya rätter att piffa upp sin fredag med. Hur låter en knäckebrödspizza med tacofyllning, tacogratäng med tortillachips eller en tacotårta? Och kanske en äppelpajtaco i efterrätt?

Perfecto!