



HÅLL KOLL

AKTUALITETER PÅ SVENSKA

Pampas nationaldag

För många studerande i Finland, speciellt för dem som studerar på svenskspråkiga läroanstalter, är mars månad en tid för fest. Då firas nämligen Pampas nationaldag, ett av de mest populära studieevenemangen i Svenskfinland. Hundratals studerande från olika yrkeshögskolor och universitet i landet samlas i Vasa för att fira och heja på deltagarna i Olympiaden, som är en av höjdpunkterna i evenemanget. Till firandet hör också dans, musik och kvällsfest, och det hela avslutas med en sillis, alltså en sillfrukost.

Nu undrar du kanske varför festen heter just Pampas nationaldag? Pampas är ett finlandssvenskt smeknamn för Österbotten. Österbotten är ganska platt, lite som Pampas i Argentina. Det hela utspelas varje år i Vasa där festen arrangeras bland annat på Vasa torg och i Smedsby.

Något nytt evenemang är Pampas nationaldag inte. Festen ordnades första gången redan år 1992. Enligt berättelsen tröttnade studiekamraterna Herman Fogelberg och Johan Lindberg på att festa med samma vanliga studiekompisar. Tillsammans kom de på idén att arrangera ett evenemang i Vasa som skulle locka studenter från olika håll i landet. Redan i början ville man ha en tävling under firandet, något som än i dag är en central del av festen.

Olympiaden, tävlingen som arrangeras under evenemanget, går ut på att lag med fyra personer tävlar på Vasa torg i olika grenar som lagen inte känner till i förväg. Vinnaren får bära hem priset, den gyllene grepen och en vandringspokal. Att man tävlar om just en gyllene grep beror såklart på Österbottens starka koppling till jordbruket.

Under åren har Pampas nationaldag förvandlats till Svenskfinlands populäraste evenemang som sträcker sig över hela veckan, den så kallade Pampasveckan. Evenemanget ordnas fortfarande av Pampasmaffian, den grupp av studerande i Vasa som ordnat festen sedan starten 1992. För många är festen höjdpunkten på studieåret då man får träffa andra studerande i landet. Det är inte ovanligt att bland studerande i Svenskfinland höra frågan ”ses vi nästa år på Pampas?”. Och vad skulle man inte gilla? God stämning, humor, musik och dans – behövs det mera?